

Vraag het aan Morya

Levenslessen



In de stilte van je hart ligt er een wonder van mogelijkheden

“Je moet weten dat deze aarde en de aardse ervaring voor de mens onvoldoende zijn, want ze zullen hem geen geluk bijbrengen, tenzij hij in de diepte van zichzelf het Goddelijke probeert te vinden. Dit brengt de echte vrede en het echte geluk.

Telkens wanneer je een stap zet in deze richting, schep je een mogelijkheid die ook voor anderen belangrijk kan zijn. Want er zijn veel mensen met bijzondere gaven in zich, die dat niet weten. Wanneer ze alleen maar in de stilte van hun hart zouden komen, zou er een wonder van mogelijkheden naar voren komen. Maar daar gaan werkelijk jaren over, want het is een groot werk.

Het is een lastig, moeilijk, traag werk, heel betekenisvol, en heel veel mensen kunnen het. Daarom zeg ik dit. Het is niet zo dat je van alles moet weten, maar geleidelijk aan zal je tot de ontdekking komen en geleidelijk aan zal je vanzelf weten.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
(uit hoofdstuk 1: ‘Je hoeft nooit wanhopig te zijn’) © Mayil.com